

Afgelopen vrijdag, 24 juni, was het niet zo zonnig, maar groep 3/4 had wel de zomer in de bol! We dachten aan wat we allemaal voor leuke dingen door onze zonnebril kunnen zien tijdens de vakantie en tekenden dat. Natuurlijk deelden de kinderen hun vakantieplannen met elkaar, omdat het einde van dit schooljaar al snel dichterbij komt. Na een uur flink rekenen leverde het vakantiegemijmer daarna deze vrolijke foto op en een heerlijk zomers halfuurtje in de klas waarbij gezongen, gelachen en gedanst werd. Nog maar twee vrijdagen te gaan... Deze groep wenst iedereen alvast een heerlijke zomervakantie toe!

Groeten,
Juf Lidewij

